

Moet ik mij laten Onteigenen?

Wij als Kerk schrijven u deze brief, omdat wij ons grote zorgen maken over de boeren van ons land waar wij ons zeer mee verbonden voelen. Onze Nederlandse geschiedenis en veel van onze welvaart is te danken aan het harde werken van de boeren in dit land. Dag en nacht kun je ze zien zwoegen op hun eerlijk verkregen landerijen. Maar het is u wellicht niet ontgaan dat de boeren in dit land vandaag voor grote uitdagingen staan. Hun land is namelijk van grote waarde en tevens hebben ze een grote autonomie vergeleken met andere Nederlanders. Dit maakt dat de boeren een doelgroep zijn die in de weg staan van een overheid die steeds meer macht naar haar toe wil trekken. Daarom zien wij dat de aanvallen op de boeren vooral vanuit onze eigen overheid komen. Veel van wat de overheid beslist, wordt bepaald door economische belangen. Daarnaast hebben de boeren te maken met een ideologie die erop uit is om het privaat bezit zoveel mogelijk af te schaffen. We noemen deze ideologie even kort gezegd het Communisme, gezien het ook onder vele namen tot ons komt. Veel van onze media, het educatiesysteem en de heersende cultuur is al geruime tijd bezig om ons en onze kinderen te indoctrineren met deze Communistische propaganda.

Dit Communisme heeft zich ook sterk geworteld in de Europese Unie en zal er alles aan doen om haar plan te verwezenlijken. Deze macht is zo groot dat er veel meer nodig is dan demonstraties tegen het huidige beleid. Deze hebben natuurlijk wel invloed, maar er is meer nodig tegen deze uiterst on-Bijbelse ideologie. Hoewel de meeste universiteiten haten om dit toe te geven, zijn onze hedendaagse vrijheden tot ons gekomen door onze Christelijke geschiedenis. Nergens anders in de wereld zijn er zulke vrijheden verwezenlijkt zoals in de landen waar het Christelijke geloof diep wortel heeft geschoten. Wat te denken aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Waarbij Christenen op de voorgrond stonden om deze op te stellen.¹ De Bijbel leert namelijk dat elk mens naar het beeld van God is geschapen met een vrije wil. Ook dat God mens werd en voor onze zonden stierf, wat ons duidelijk laat zien dat een mens oneindig veel waarde bezit. Maar hoe verder wij van deze gedachten afgaan, hoe verder wij onze vrijheden die wij nu nog deels bezitten zullen verliezen. Daarnaast leert de Bijbel ons dat het goed is om een eigen kapitaal op te bouwen en dit weer door te geven aan ons eigen nageslacht.

Het Oude Testament staat hier vol van. Een duidelijk voorbeeld vinden wij terug in 1 Koningen 21. Waar Koning Achab wist dat Nabot een wijngaard bezat aan de buitenkant van de stad. Omdat het stuk land dichtbij het paleis van de koning lag wilde hij er een moestuin van maken en daarom vroeg hij Nabot om het te verkopen of te ruilen voor een beter stuk grond. Nabot wilde dit niet omdat het al een tijdlang in het bezit van de familie was. Achab ging kwaad terug naar zijn paleis. Zijn vrouw Izebel merkte dit op en vroeg wat er met hem aan de hand was. Toen zijn vrouw wist wat er gaande was stuurde ze in naam van de koning een bevel uit om op een vuile manier Nabot te vermoorden. Dit bevel werd uitgevoerd en op deze manier kon de koning Nabots land in bezit nemen.

Daarom laten wij wakker worden en opstaan! Misschien denkt u wel, ja maar dat geldt alleen voor de veeboeren want die zijn schadelijk voor het milieu. Nee hoor, deze

¹McLaughlin, R. (2019). *Confronting christianity: 12 hard questions for the world's largest religion*. Wheaton, IL: Crossway.

voornamelijk Communistische overheid zal steeds verder gaan, totdat ze alle macht in handen heeft. Denk niet dat mensen nu moreler zijn dan vroeger en dat al onze leiders altijd het beste met u voor ogen heeft. Vergeet het afschuwelijke lot niet dat de boeren in vele Communistische landen hebben geleden. Er zijn hier voldoende voorbeelden in de geschiedenis van terug te vinden. Misschien denkt u wel, ja maar dat zal mijn tijd nog wel duren. Vergeet niet dat het zaad om de samenleving te ontwrichten al een lange tijd geleden is gezaaid en dat we nu steeds meer het gewas zien opkomen.

Wij zouden als Kerk graag willen helpen met het samen oplossen van dit probleem. Dit willen wij doen door samenwerking te zoeken tussen de Kerk en de boeren. God heeft namelijk de Kerk de macht gegeven, om dit antichristelijke geloof van Karl Marx en Friedrich Engels te kunnen stoppen en te overwinnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn John Wesley en George Whitefield die Engeland hebben gered van de verschrikkelijke gevolgen van de Franse Revolutie.² Of wat te denken aan C.S. Lewis die met zijn werken Engeland beschermde tegen het verschrikkelijke Communisme na de Tweede Wereldoorlog. Omdat de Kerk de door God gegeven autoriteit heeft om deze kwade machten te stoppen, wordt ze ook op allerlei manieren van binnen en buiten aangevallen. Toch is het goede nieuws dat Jezus Christus alle macht in de hemel en op aarde heeft en dat Hij ons nooit zal verlaten. Samen met Hem zullen wij overwinnen en delen in Zijn glorie. Ten slotte, wat u zaait zal u oogsten en wat u oogst zult u ook eten.

In Christus verbonden,

Wilt u gezamenlijk bidden of contact met ons opnemen voor meer informatie dan kan dat via bovenstaand adres.

Evangelie gemeente Grace Ministries
www.graceministries.nl

²<http://www.providentialhistory.org/?p=648> bezocht op 12-12-2020.